

Pelgrimstocht ? Ingrediënten !

- tocht** in een Compostela-tocht is het stappend onderweg-zijn essentieel; we maken de tochten niet te lang (8 à 12 km per dag) en we voorzien voor de tochten voldoende tijd; er is geregeld ook de keuze tussen een kortere of langere tocht
- bezinging** onderweg vertellen we eeuwenoude pelgrimsverhalen en komen we thuis in de spiritualiteit van het pelgrim-zijn; we maken tijd voor een gebedsmoment en vieren regelmatig de eucharistie
- logies** we logeren in hotels in tweepersoonskamers met een eigen toilet en badkamer (wie een éénpersoonskamer wil betaalt een supplement)
- eenvoud** avondmaal en ontbijt gebruiken we steeds in het hotel, doch voor 's middags voorzien we een picknick
- groep** met een bus vol fijne mensen uit de parochies van Lommel en het ganse bisdom
- begeleiding** de reis wordt voorbereid én gedragen door een enthousiaste tochtploeg rondom priester Luc Herbots (werkgroep pelgrimspastoraal)

Heeft U nog vragen ? Contacteer vrijblijvend:

* par.-assistente Bieke Vandenberk, Stokerijstraat 37, 3920 Lommel, 011-55.16.89, bieke.vandenberk@skynet.be

* Luc Herbots, Molenstraat 2C, 3600 Genk
089/35.22.05, luc.herbots@telenet.be

Praktisch

- ✓ Voor deze spiritualiteitsreis is er een maximum van 50 deelnemers (en een minimum van 40).
- ✓ De prijs voor deze veertiendaagse reis is 1.300 €, alles inbegrepen (overnachtingen, alle maaltijden, fooien, inkomgelden, tochtboek).
Voor een éénpersoonskamer betaal je 300 € extra.
We reizen met een bus van 'de Zigeuner', Diepenbeek. Dit reisagentschap regelt ook onze hotels.
- ✓ Inschrijven kan vanaf 1 oktober en moet gebeuren voor 31 december.
 - bezorg de inschrijvingskaart aan:
 - Bieke Vandenberk, Stokerijstraat 37, 3920 Lommel
 - Luc Herbots, Molenstraat 2C, 3600 Genk
 - stort een voorschot van 400 € op rekening BE10 7360 5143 3104 van "CCV-Hasselt Pelgrim".
dan pas is je inschrijving definitief!
- ✓ De rest van de som stort je in één keer of in schijven, maar in ieder geval vóór 1 april 2020, op dezelfde rekening.
- ✓ De deelnemers ontvangen nog twee info-brieven (januari/april) met verdere informatie en enkele smaakmakers;
in de loop van de maand april is er een inloop- en kennismakingsnamiddag;
tijdens de reis zelf is er voor ieder een "tochtboek".

INFO-AVONDEN

- * Lommel: maandag 14 oktober om 19.30 u., kerk van Heesterbergen, Frederik van Edenstraat 1, 3920 Lommel;
- * Hasselt: vrijdag 18 oktober om 19.30 uur, Pastoraal Centrum, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.

Stappen naar Santiago de Compostela

*PELGRIMSTOCHT
met Pelgrimspastoraal
Bisdom Hasselt
& dekenaat Lommel*



van 31 mei tot 13 juni 2020

Op reis met het bisdom?

Natuurlijk willen we met onze parochies en federaties niet het werk van reisbureaus overnemen.

Doch we kunnen wel een 'ander' aanbod doen: een pelgrimstocht, een spiritualiteitsreis.

We maken ruimte voor bezinning, duiding en viering, op een frisse en eigentijdse wijze.

We proberen samen te ontdekken dat 'wandelen' veel meer kan zijn dan 'kilometers afleggen'; voor een pelgrim is wandelen 'bidden met de voeten'!

In 2012-13-14 beleefden mensen uit acht Limburgse parochiefederaties deze onvergetelijke tocht.

In 2020 bieden we een nieuwe kans om deze unieke pelgrimservaring op te doen ...

Stappen naar Compostela

Santiago de Compostela ...

De naam van deze stad heeft een magische klank.

De apostel Jakobus, broer van Johannes, zou begraven zijn op de plek waar nu de kathedraal oprijst.

In het kader van de 'reconquista' kwamen vanaf de negende eeuw de Compostela-pelgrimstochten op gang.

De oude routes liggen bezaaid met kerkjes en verhalen ...

Het is duidelijk: Compostela-tochten zijn 'in'.

Doch niet iedereen heeft de tijd en de conditie om op eigen houtje te voet of met de fiets te vertrekken. En 'n gewone bus-bedeavaart is dan misschien net té passief?

Wij stappen richting Compostela in dag-etappes van 8 à 12 km, haalbaar voor iedere volwassene met een normale conditie (en geregeld is er ook de keuze

tussen een kortere of een langere tocht).

Onze autobus brengt ons iedere dag een eindje verder.

We bezoeken

de mooiste plekjes en de meest beroemde monumenten langs de 'Camino' (Spaans voor 'de Weg').

Verloop van onze tocht

Pinksterzondag 31 mei:

- 13.30 uur, kerk van Genk Bret-Gelieren: zendingsviering en vertrek
- busrit tot Tours (avondmaal: eigen picknick, onderweg)
- overnachting te Tours

Maandag 1 juni:

- busrit tot Stèle de Gibraltar, de plaats waar drie grote Franse pelgrimsassen samenkomen
- voettocht van 8 km van Gibraltar tot Ostabat
- overnachting in de buurt van Saint-Jean-Pied-de-Port

Dinsdag 2 juni:

- bezoek aan het pelgrimsstadje Saint-Jean-Pied-de-Port
- busrit: de bergpas van Ronceval (Pyreneeën)
- korte wandeling en bezoek aan Ronceval (klooster en eeuwenoud pelgrimsgasthuis)
- bezoek aan Eunat (achthoekige kapel)
- voettocht van 6 km tot Puente la Reina (waar de vierde grote pelgrimsas zich bij de hoofdroute voegt; beroemde pelgrimsbrug)
- overnachting in Puente la Reina

Woensdag 3 juni:

- met de bus tot Villamayor de Monjardin
- voettocht van 12 km vanuit Villamayor tot Los Arcos (ofwel 7 km)
- ontmoeting met Vlaamse hospitaleros in de pelgrimsherberg van Los Arcos
- met de bus via Najera (Santa Maria la Real) naar Santo Domingo de la Calzada (een heilige wegenbouwer!)
- bezoek/overnachting: Santo Domingo de la Calzada

Donderdag 4 juni:

- korte busoverzet; voettocht (6 of 12 km) naar San Juan de Ortega - bezoek aan San Juan de Ortega
- bezoek aan Burgos (Cartuja de Miraflores, kathedraal,...)
- overnachting in Burgos

Vrijdag 5 juni:

- korte busoverzet; voettocht van 11 km van Hornillos del Camino tot Hontanas (ofwel 6 km)
- met de bus naar León en bezoek (kathedraal, basilica van San Isodoro, hostel San Marcos)
- overnachting in León

Zaterdag 6 juni:

- bezoek aan Virgen del Camino (Mariakerk) en Puente de Orbigio (pelgrimsbrug)
- voettocht 12 km: Santibañez de Valdeiglesias - Astorga (ofwel 8 km)
- bezoek aan Astorga (kathedraal, bisschoppelijk paleis van Gaudi met pelgrimsmuseum)
- zondagsviering in een kerk te Astorga
- overnachting in Astorga

Zondag 7 juni:

- met de bus tot Rabanal del Camino
- klimwandeling van 3 of 8 km tot het Cruz de Ferro (het kruis waar de pelgrim een steen neerlegt)
- met de bus naar Villafranca del Bierzo - tocht van 3 km
- bezoek aan Villafranca del Bierzo (Puerta del Perdon: waar te zieke pelgrims de tocht mochten afronden)
- overnachting in Ponferrada

Maandag 8 juni:

- korte busoverzet
- klimwandeling van 8 km van Herrerias tot El Cebreiro
- bezoek aan El Cebreiro (het kerkje van het eucharistisch wonder; eeuwenoude palloza's) en eucharistieviering
- bezoek aan de abdij van Samos
- overnachting te Sarría

Dinsdag 9 juni:

- met de bus tot Lavacolla (het dorpje waar de pelgrims zich - voor aankomst - grondig wassen)
- voettocht 12 km vanuit Lavacolla via de Monte del Gozo (de vreugdeberg met het zicht op de stad) tot in Santiago de Compostela
- aankomststruïelen te Santiago
- overnachting in Santiago de Compostela

Woensdag 10 juni:

- bezoek aan Compostela; deelname aan de pelgrimsmis
- vrije namiddag
- overnachting in Santiago de Compostela

Donderdag 11 juni:

- met de bus tot Loyola
- kort bezoek aan Loyola (geboortestad van Sint-Ignatius)
- overnachting te Loyola

Vrijdag 12 juni:

- met de bus tot Tours en bezoek aan Tours
- eucharistieviering in de Sint-Martiniusbasiliek van Tours
- overnachting te Tours

Zaterdag 13 juni:

- met de bus tot Bret-Genk; thuiskomst: omstreeks 17 uur