



pelgrimswandeling bij de start van het nieuwe werkjaar

Groeien in heiligheid voor deze tijd

zaterdag 14 september 2019

*een organisatie van Werkgroep Pelgrimspastoraal
& CCV-Hasselt & Parochie Kleine Brogel*

Zaterdag 14 september, bij het begin van het nieuwe werkjaar, bieden we u een pelgrimswandeling aan (6, 12 of 18 km) in het mooie natuurgebied van de Dommelvallei rond Kleine Brogel.

We gaan op weg vanuit het jaarthema van ons bisdom: "Gods akker zijt gij. Groei in heiligheid". In het vierde hoofdstuk van zijn aansporingsbrief "Verheug u en juich" geeft paus Franciscus vijf inspirerende wegwijzers om te groeien in heiligheid in deze tijd. We vertalen dit naar het leven van elke dag en laten ons hierdoor inspireren...

De mooie natuur, de fijne tochtgenoten en enkele inhoudelijke opstapjes nodigen ons uit om er een deugddoende pelgrimswandeling van te maken.

Praktisch

- * tocht van 18 km: vertrek om 9.30 uur aan kringloopwinkel Esmeralda, Steenweg Wijchmaal 66, 3990 Peer
- * tocht van 12 km: vertrek om 11 uur aan de Hoksentkapel, Sint-Antoniusstraat 5, 3940 Eksel
- * tocht van 6 km: vertrek om 13.30 uur, aan de kerk Kleine Brogel, Pieter Breugellaan 8, 3990 Peer
- * 12u30: picknick in Kleine Brogel – 13u30 gebedsviering in de kerk
- * einde: ± 16 uur; aan de resp. vertrekpunten

Try-out voor dekenale pelgrimswandelingen

- * We gebruiken deze dag voor de eerste maal het boekje, dat is samengesteld voor de dekenale pelgrimswandelingen in 2019-2020. Kom met enkele begeleiders de inhoud al eens proeven !

Voor verdere info

Jan Leroy - jan.leroy@skynet.be

Eduard Soors - eduard.soors@skynet.be

