

# Kerstpelgrimswandeling rondom klooster Wittem

donderdag 27 december 2018

## Welkom in de herberg



We willen allemaal graag ergens **welkom** zijn, zeker met de feestdagen. Maar Jozef en de hoogzwangere Maria waren volgens het kerstverhaal niet welkom in de herberg waar ze onderdak zochten.

Daarom werd het kerstkind geboren in een stal.

En nog steeds zijn er mensen niet welkom: vluchtelingen, vreemdelingen of mensen die gewoon op één of andere wijze anders zijn...

Meer dan genoeg om over te mijmeren tijdens onze **kerstpelgrimswandeling** op donderdag 27 december in het mooie Nederlands-Limburgse heuvelland met als afsluiting een bezoek aan de kerststallententoonstelling in klooster Wittem.

Plaats van vertrek en aankomst: parking **klooster Wittem**.  
Wittem ligt langs de oude hoofdweg van Maastricht naar Aken.  
Gps-adres: Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem, Nederland.

U heeft de keuze tussen **twee afstanden**.

De tocht van 9 km vertrekt om 13.30 uur; de tocht van 6 km om 14 uur.  
Bij de tocht van 6 km vormen we een aparte groep voor gezinnen met kinderen.  
Om 16 uur treffen we elkaar in de kloosterkerk voor een gebedsmoment.  
Daarna is er de mogelijkheid om in het klooster een tas koffie te drinken en de **kerststallententoonstelling** te bezoeken, tot ongeveer 17 uur.  
Bijdrage (koffie & inkom): 3 € voor volwassenen, gratis voor kinderen.  
We ontlenen trouwens het tochtthema aan deze actualiserende tentoonstelling!

Zorg voor **stevig schoeisel**; een wandelstok kan ook nuttig zijn.  
Inschrijven is niet nodig. En zoals steeds: weer of geen weer, de tocht gaat door!

Deze wandeling is een **organisatie** van  
Werkgroep Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt, in samenwerking met CCV-Hasselt.



### Meer info:

Tom en Ingrid Thoelen-  
Mechels, 089/20.69.45.

Luc Herbots, 089/76.42.22.

CCV Hasselt, 011/24.90.70.