



**Verblijfplaats:
onthaalcentrum
De Pelgrim**

De Pelgrim is gevestigd in de vroegere schoolgebouwen van de Zusters Ursulinen op het Isabellaplein, vlakbij de Basiliek. In het onthaal staat er voor de bezoekers heel wat informatie ter beschikking. In de verbruiksruimte kan men bij een drankje tot rust komen. En het is dus ook mogelijk om hier te overnachten. Het centrum wordt gerund door een uitgebreide ploeg vrijwilligers rondom een kleine gemeenschap van Paters Salvatorianen. Kortom: een oase van gastvrijheid en spiritualiteit!

Thema: “Maria van de Weg”

Mensen hebben Maria vele namen gegeven.

Pelgrims noemen haar “Virgen del Camino” (de Maagd van de Weg) of “La Santa Peregrina” (de heilige pelgrim). In het Nederlands kunnen we dus zeggen: “Maria van de Weg”.

De twee bollen aan de traditionele pelgrimsstaf verwijzen naast de apostel Jakobus naar Maria als steun en tochtgenoot.

In het Evangelie zien we trouwens dat Maria voortdurend op weg gaat.

Wij laten ons door haar gelovig op-weg-gaan inspireren. En bij elke houding van Maria vertelt een medepelgrim wat dat voor hem/haar concreet betekent. Uit het leven gegrepen...



Pelgrimstweedaagse



Vrijdag-Zaterdag 12-13 oktober 2018



**Pelgrimspastoraal
Bisdom Hasselt**



Vrijdag-zaterdag 12-13 oktober 2018

Natuurlijk organiseren we vanuit Pelgrims-pastoraal en het CCV ook dit najaar een tweedaagse pelgrimstocht!

Het keerpunt is Scherpenheuvel, met verblijf in “De Pelgrim”: het kan niet mooier!

Wandelen doen we doorheen het schitterende landschapsgebied “de Merode”. We dragen een kleine rugzak mee met wat mondivoorraad en drank. De bagage voor de overnachting wordt met een bestelwagen vervoerd.

Programma

Vrijdag 12 oktober (wandelaafstand: 16 km)

- 9u15: samenkomst aan parking natuurgebied Gerhagen (gps: Zavelberg 10, 3980 Tessenderlo)
- 9u30: startmoment - vertrek op tocht
- 12u45: picknick in taverne Jeffrey's in Molenstede;
- 13u45: verder op tocht via Zichem ...
- 16u: aankomst in De Pelgrim, Scherpenheuvel - installatie
- 17u45: warm avondmaal Restaurant “De Ram”
- 19u: eucharistieviering in de Basiliek
- 20 u: gezellig samenzijn met een drankje...

Zaterdag 13 oktober (wandelaafstand: 16 km)

- 8u15: morgengebed
- 8u30: ontbijt
- 9u30: op tocht via Testelt en de Demerbroeken
- 12u30: picknick in Abdij van Averbode
- 13u30: verder op tocht
- 15u30: terug in Gerhagen - terrasje als afsluiter
- 16u30: vertrek huiswaarts



Pelgrimstocht !?

Wandelen, het rustig gaan in het tempo van je eigen lichaam, verbindt je met mensen, landschappen en dingen onderweg. Wandelen wordt mijmeren en kan beschouwingen in je wakker maken, die in de drukte van alledag geen kans krijgen. Wandelen wordt dan tot ‘bezinnen’. De uiterlijke weg staat in dienst van een innerlijke weg. Pelgrimeren is “wandelen met een plus” ...



Praktisch

- Inschrijven kan via bijgevoegde inschrijvingskaart en dient te gebeuren voor 25 september.
- De deelnameprijs bedraagt 50 €/pers.: inbegrepen: soep in Molenstede - avondmaal in Scherpenheuvel - overnachting in 2persoonskamer en ontbijt in de Pelgrim - picknick en soep in Averbode - drankje in Gerhagen. overschrijving naar rekening BE59 8334 8931 2726 van ‘Pelgrimstochten, 3630 Maasmechelen’ en dit ook voor 25 september
- Lakens kunnen gehuurd worden à 5 €. Toeslag éénpersoonskamer: 10 €.
- Voor de eerste middag brengt ieder zijn eigen picknick mee. Een drinkbus en wat kleine mondivoorraad kunnen ook nuttig zijn.
- We spreken onderling af voor het vervoer naar Gerhagen (zie inschrijvingskaart).
- Er is een volgwagen, die ook de bagage voor de overnachting vervoert.
- De deelnemers krijgen omstreeks 1 oktober een mail met nog meer informatie en de laatste afspraken.